



Dankbare herinnering aan

DE HEER

Marcel DE PESSEMIER

echtgenoot van Mevrouw Alice VANCOPPENOLLE

geboren te Ronse op 17 juni 1929

en er godvruchtig thuis overleden op 23 maart 1999,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Alice VANCOPPENOLLE, zijn echtgenote;

Marnix DE PESSEMIER, zijn zoon;

De families DE PESSEMIER - VANDEWALLE,
VANHOOLAND en VANCOPPENOLLE -
DETAVENIER,

**danken U van harte voor uw gebed
en uw blijken van deelneming.**

“Omdat u voor ons zo goed bent geweest, heel eenvoudig hebt geleefd en zoveel voor ons hebt gewerkt, kunnen we niet anders dan u altijd dankbaar zijn.”

Deze woorden zijn van toepassing nu Marcel te vroeg en te plots uit ons midden werd weggerukt. Hij heeft moedig zijn lijden gedragen, nooit kwam er een klacht over zijn lippen. Daarbij werd hij gesteund door de nooit aflatende zorg van zijn echtgenote en de nabijheid van zijn zoon. Zijn familieleden stonden ook altijd klaar om bij te springen wanneer het nodig was.

Marcel is altijd een harde werker geweest ; geen arbeid was hem te veel of te zwaar om goed voor zijn gezin te kunnen zorgen. In zijn vrije tijd vond hij plezier om bezig te zijn met de hengelsport of om voor zijn vogeltjes te zorgen.

Mijn dierbare echtgenote en zoon, plots moet ik U verlaten. We kregen niet de gelegenheid om afscheid te nemen. Ik dank u voor al de liefde en de goedheid die ik van u mochten ontvangen. Blijf mij gedenken in uw gebeden.

Mijn goede familieleden en vrienden, nogmaals dank voor de vriendschap en de steun die ik van u allen mocht onvangen. Draag nu verder zorg voor elkander en vergeet mij niet in uw gebed.

